

ISAAC NEWTONS TWAALF ARTIKELEN OVER GOD EN CHRISTUS

ROND DE JAREN 1710 OF 1720
KEYNES MS 8, KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE

Artikel 1. Er bestaat één God, de eeuwig levende, alomtegenwoordige, alwetende, almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, en één Middelaar tussen God en de Mens, de Mens Christus Jezus.

Artikel 2. De vader is de onzichtbare God, die geen oog heeft gezien of kan zien. Alle andere wezens zijn soms zichtbaar.

Artikel 3. De Vader draagt leven in zich, en heeft de zoon het vermogen gegeven leven in zich te dragen.

Artikel 4. De vader is alwetend en draagt alle kennis oorspronkelijk in zijn eigen borst, en hij deelt kennis van toekomstige zaken mee aan Jezus Christus, en niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde is waardig, kennis van toekomstige zaken onmiddellijk van de vader te ontvangen, behalve het Lam. En daarom is het getuigenis van Jezus de Geest der Profetie, en is Jezus het Woord of de Profeet van God.

Artikel 5. De vader is onbeweegbaar, daar geen enkele plaats leger of voller van hem kan worden dan hij al is door de eeuwige noodzakelijkheid van de natuur. Alle andere wezens kunnen van plaats tot plaats bewogen worden.

Artikel 6. Alle verering (zij het door gebed, lofprijzing of darikzegging) die de vader toekwam vóór de komst van Christus, komt hem nog steeds toe. Christus is niet gekomen om aan de verering van zijn vader afbreuk te doen.

Artikel 7. Gebeden zijn het meest doeltreffend als ze tot de vader worden gericht in de naam van de zoon.

Artikel 8. Wij dienen enkel aan de vader dank te betuigen voor het feit dat hij ons geschapen heeft en ons voedsel en kleding en andere zegeningen van dit leven geeft, en alles waarvoor we hem moeten danken, en waarvan we hopen dat hij het voor ons zal doen, vragen we onmiddellijk aan hem in de naam van Christus.

Artikel 9. Wij hoeven niet tot Christus te bidden om onze voorspraak te zijn. Als we op de juiste wijze tot de vader bidden, zal hij onze voorspraak zijn.

Artikel 10. Voor onze redding hoeven we onze gebeden tot niemand anders te richten dan tot de vader in de naam van de zoon.

Artikel 11. Het is niet tegen het eerste gebod, Engelen of Koningen de naam van God te geven. Engelen of Koningen te aanbidden zoals de God van de Joden aanbeden wordt, is er wél tegen. De betekenis van het gebod luidt: Gij zult geen andere Goden dan mij aanbidden.

Artikel 12. Voor ons is er slechts één God de vader, uit welke alle dingen zijn en wij van hem, en één Heer Jezus Christus door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dat betekent dat we de vader alleen als de Almachtige God moeten aanbidden en Jezus alleen als de Heer, de Messias, de grote Koning, het Lam van God dat geslacht is en ons met zijn bloed heeft gekocht en ons koningen en Priesters heeft gemaakt.

Vertaald door Tabitta van Nouhuys

Dutch